



Sankt Hans og lysfest.

Af Ole S. Hansen.

Både Sankt Hans aften den 23. juni og til lysfesten den 6. august, blev Koldinghus brændt af og det var som sædvanligt et tilløbsstykke. Til Sankt Hans var der ca. 250 registrerede gæster og til lysfesten var der 716 registrerede gæster, hvilket må siges at være godkendt. Vi tror dog at der var flere, men på et tidspunkt holdt vi op med at tælle – det var for uover-skueligt.



Det var især lydeffekterne der imponerede publikum. Især det sted hvor tårnet falder sammen med stort rabalder, træder folk helt automatisk et skridt eller to tilbage. Men også branden og røgen var noget der blev kommenteret.

Succesen var i hus – så det kan vi godt følge op på næste år

Ny teknologi i Kolding Miniby.

Vi har investeret i en 3D printer til at frem-stille vinduer på. Det er Bent Hansen der indlæser programmet, som så bliver leveret på et USB-stik som bliver placeret i printeren – og så er det bare at trykke på start. Det er Jørgen Lildballe der er styrmand på printeren. Når først der er trykket start og ”autopilot”, passer maskinen sig selv – og det er jo lige noget Jørgen kan li’.



Hørt på værkstedet.

- 1. pensionist :** ”kan du låne mig 100kr?”
- 2. pensionist :** ”jeg har kun 50”
- 1. pensionist :** ”så lån mig dem, så skylder du mig 50 - og jeg skylder dig 50- og så er vi kvit”

Kolding Miniby
Christian 4 Vej 23,
6000 Kolding
Åben 1. maj – 30. sep.
Kl. 10.00 – 18.00

Kontakt os
www.koldingminiby.dk
Tlf.: 75 54 08 21
koldingminiby@gmail.com
Facebook: Kolding Miniby

Værksteder og administration
El-vej 2,
6000 Kolding
Åben hverdage, hele året
Kl. 8.30 – 11.00

Borgmesteren har ordet..

af Leif Bryhl

Kære minibyggere. Så er sommeren gået på hæld og kulden er ved at snige sig ind alle steder. Det har været et frustreret år med opsøgning af et værksted for Kolding Miniby. Men som altid lykkedes det for minibyggerne, hvor vores base for de næste 10 – 11 måneder er på El-Vej 2. Det er med lidt vemod at vi må sige farvel til Lykkegårdsvej efter en lang årrække, så forventningens glæde må være ekstra stor når vi skal i gang med vort byggeri i Miniby, så får vi det hele samlet igen. I næste nummer af Miniby Avisen, vil jeg komme med en nærmere redegørelse omkring flytningen og det er også muligt, at jeg ved mere omkring starten på byggeriet ved Miniby.

Udstilling på Kolding Bibliotek

Jernbanen havde i forbindelse med deres 150 års jubilæum en udstilling på Kolding bibliotek og vi var med. Vi fik lavet nogle store plancher som blev opstillet og vi havde også nogle af vores medlemmer som arbejdede og talte med de besøgende og svarede på spørgsmål. Vi uddelte også "fribilletter" til en guidet rundvisning i Miniby den 1. oktober – og det var noget der duede. 1. oktober åbnede vi porten fra 12 til 15 og der kom næsten 200 gæster, så vi må erkende, at det var en succes som vi – på en eller anden måde - vil gentage næste år.



Business Kolding på besøg.

Den 18. september havde Business Kolding arrangeret en event for tilflyttende udenlandske familier i hele Trekantområdet, med et besøg i Geografisk Have og Kolding Miniby. Der kom ca. 200 mennesker af alle mulige nationaliteter – og hele seancen forgik på engelsk. De kom til os i grupper af ca. 50 personer og fik noget at vide om Miniby – og flere gav udtryk for at de ville komme igen og få mere at vide – for der var kun sat en 20 min. af til hvert hold. Alt i alt var det en ubetinget succes som vi gerne vil gøre igen hvis det bliver aktuelt.

Den årlige udflugt.



Den 10. august var vi 36 medlemmer der startede den årlige udflugt som i år gik til Den gamle by i Århus. Stemningen var god fra starten af og første stop var Ejer Baunehøj hvor vi drak vores medbragte kaffe og spiste rundstykker som var blevet smurt ”om natten” af Leif Larsen og Poul Ebeling. Tak for det. Derefter gik turen videre til Århus hvor vi var klokken 10 og så gik vi rundt og kiggede på de gamle huse indtil kl. 12.30 hvor bussen kørte os til Vester mølle Kro hvor vi fik en rigtig god 2 retters menu med efterfølgende kaffe og kage. Vi var i Kolding igen kl. 17.30 og alle var enige om, at vi havde haft en rigtig god dag. En stor tak til alle dem der havde arrangeret turen.



TIL ALLE MINIBYGGERE som endnu ikke har fået lavet et portræt/interview. Send venligst et par ord om dig selv: Din evt. uddannelse. Lidt om dit arbejdsliv og om hvordan du hørte om Kolding Miniby til: mul.tom@stofanet.dk eller aflever det på et stykke papir.

Mindeord

Det var med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om, at et af vore afholdte medlemmer – Orla Schultz – er afgået ved døden.

Orla var en meget venligsindet mand og vores værkfører på værkstederne og altid behjælpelig med dit og dat.

Han var altid munter når han fungerede som overbrummer når vi skulle afsynge vores slagsang.

Æret være Orlas minde.



Leif Willy Larsen, født i 1927 i Århus.

Udlært kok på hotel Royal 1948. Har haft hyre på skibe og sejlet på mange ruter rundt omkring på kloden i ca 10 år som i alt er blevet til 1.720.100 sømil. Hvilket svarer til 82,7 gange jorden rundt.

Fra 1965-72 chef du poste i Wacon Lits spisevogn fra Frederikshavn til Paris.

Fra 1972 restauratør ved DSB restaurant i Frederikshavn og fra 1974-77 i Kolding.

Blev indmeldt i Kolding Miniby da vi var i den gamle badmintonhal i Østerbrogade.

**Astrup's
Udlejning**

Vi har **ALT TIL FESTEN**

Telte - Jukebox Borde Stole Service Telte Grill Toilet-trailere
...ring og få en snak...

75 58 64 81 - 21 41 45 39 www.astrup-udlejning.dk

B



Poul Ebeling, født i 1937 i Holsted.

Udlært maskinarbejder hos Jockum Jenssens maskinfabrik i Kolding 1954-58.

Derefter ansat på Odense stålskibsværft og monterede olieanlæg på tankbåde.

Videreuddannet til maskintekniker, og fra 1961 ansat på Skærbæksværkets tegnestue, senere Linieassistent og projektleder og førte tilsyn med værkets forsyningskabelnet indtil jeg gik på efterløn i 2000.

Mit kendskab til Kolding Miniby fik jeg gennem min nabo Leif Larsen.